



Nieuwsbrief no. 44
Korfbal in De Rips.
Pag. 1
De eerste
korfbalclubs 1947-
1965.
Pag. 2 - 6
De heroprichting van
de korfbalclub 1967.
Pag. 7 - 8
Groei en 10-jarig
jubileum.
Pag. 8 - 9
Extra financiering en
opleiding.
Pag. 13 - 12
Een bijzonder team.
Pag. 11 - 17
Kampioenschappen
in de jaren 80 en 40-
jarig jubileum.
Pag. 18 - 22
Jaren 90.
Pag. 23 - 25
Laatste moeilijke
jaren.
Pag. 25
Toon van de Weijer.
Pag. 26

D'N BLIKKEN EMMER

HEEMKUNDEKRING DE RIPS

Korfbal in De Rips van 1946 tot 2000.

Tijdens de algemene vergadering van de Boerinnenbond, 12 juni 1946, werd door pater Wagenaar de korfbalclub: R.K.W. (Rips Kan Winnen) gedoopt. Na enkele jaren wijzigde de naam in K.I.K. (Korfbal is Kunst). Ook deze club was geen lang leven beschoren, want de club werd in 1957 opgeheven. Later werd opnieuw een korfbalclub opgericht, nu onder de naam Sportlust. Heel spijtig werd de club enkele jaren later opnieuw opgeheven.

Mede op initiatief van kapelaan Theo Snijders werd in 1967 de korfbalclub heropgericht onder de naam Fiducia. In de jaren zeventig groeide de korfbalclub flink en waren ruim 100 Ripse meisjes lid.

Tot in de jaren negentig was korfbal de enige sport die Ripse meisjes konden beoefenen. Dit veranderde toen in deze periode ook andere sporten in De Rips werden opgezet. De animo om lid te worden van de korfbalclub werd langzaam minder en het ledental was op een gegeven moment zo klein dat het financieel niet haalbaar was om in clubverband te spelen. In 2000 werd de korfbalclub opgeheven.



▲ *Een korfbalwedstrijd met op de rug Tons Schoonwater speelsters en jeugdtrainster/leidster die 27 jaar met hart en ziel wedstrijden voor Fiducia heeft gespeeld. Ook speelde ze jarenlang in het Districtsteam.*

De periode 1946 tot 1965.

Tijdens de 1^e jaarvergadering van de Boerinnenbond op 12 juni 1946, doopte pater Wagenaar de eerste korfbalclub met de naam Rips Kan Winnen R.K.W. In de deze notulen stond dat men later ging kijken hoe de club zich zou ontwikkelen. Om te kunnen starten kreeg de korfbalclub een voorschot van f 26,50 en er werden gymschoenen aangeschaft voor f 31,55. Meisjes konden deze gymschoenen kopen.

In 1947 maakte het bestuur van de Boerinnenbond enkele bepalingen omtrent het lidmaatschap van de korfbalvereniging. Toch was het bij de Boerinnenbond niet duidelijk wat met het korfballen moest gebeuren. In de notulen van 8 juli 1949 staat geschreven: 'Korfballen voor de jongeren is nog in de pen'. Het bestuur besloot om op 20 juli naar Eindhoven te gaan om dit onderwerp op de algemene vergadering van de Boerinnenbond te bespreken. In 1950 werd binnen het bestuur van de Boerinnenbond nog een plan besproken voor nieuwe leidsters voor de korfbalclub. Kort daarna wijzigde de naam van de korfbalclub in Korfbal is Kunst K.I.K.



▲ *Staannd v.l.n.r.: Marietje van den Akker, Corry van Bakel, Drika Smolders, Ida Bellemakers (leidster), Diny de Kleijn, Diny Smolders. Middelste rij v.l.n.r.: Jo Gerrits, onbekend, Corrie Gerrits, Rie Hagenaars. Zittend v.l.n.r.: Miet Beckers en Thea van de Weijer*

De familie Veldpaus speelde een belangrijke rol in de beginperiode. Die meisjes kenden de spelregels al, en voor de oprichting van de eerste korfbalclub speelden zij samen met een aardappelmand aan een paal als korf. De eerste jaren trainden meisjes onder leiding van Ida Bellemakers en Willemien Hertsig. Er werd toen nog niet in competitie gespeeld, maar er werden vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd met verenigingen uit Handel, Liessel, Deurne en andere omliggende dorpen. Vóór een wedstrijd werden de vakken afgebakend met zaagsel dat bij de timmerman werd gehaald.



▲ Foto circa 1954. Staand v.l.n.r.: Corrie Wouters, Corrie van Vonderen, Toos Veldpaus, Anneke van de Pol, Corrie van Doren, Marietje Beckers, Ida Bellemakers en Mien Winkel. Rechts naast het vaandel staan Annie van Doren en Marietje van Doren. Geknield, Pieta Braks en Monica Ypma. Zittend, Corrie Gerrits, Trees Hertsig, Rie Hagenaars en Lenie Wouters.

In de jaren 40 en 50 waren er nog geen voorzieningen bij de speelvelden. Alleen Liessel had een kleedruimte. Daarom trokken de speelsters thuis de sportkleding aan en gingen naar het toile. Dan fietsten ze gezamenlijk naar de verenigingen in andere dorpen. Corry Beckers-van Bakel en Nellie Thomassen-van den Akker(J) herinnerden zich deze wedstrijden nog goed. Tijdens de mis mocht er van pastoor Vereijken geen wedstrijd gespeeld of getraind worden. Dit leidde er uiteindelijk toe dat de korfbalclub weer werd opgeheven. De meisjes van Van Doren gingen toen in Helmond korfballen. Eind jaren vijftig richtten de dames Van Doren de nieuwe korfbalclub Sportlust op in De Rips. Later reed Wim Beckers met zijn luxe auto naar uitwedstrijden. Met z'n allen in de auto. In die tijd ging dat nog.



◀ De Chevrolet auto (met Tien Beckers) waar de hele club in vervoerd werd.

Ook Anton Koenen¹ heeft als bestuurslid met zijn Volkswagen werkbuss de dames naar uitwedstrijden gereden. In de dichte bus waren geen banken, daarom zaten of stonden de dames altijd op de grond. Die ene keer in Helmond ging het bijna mis. Nabij de overweg stak er nog snel iemand op rolschaatsen de weg over, waardoor Anton hard moest remmen. De dames achter in de bus vlogen met z'n allen naar voren tegen de tussenwand. Iedereen geweldig geschrokken en de tussenwand kapot. Vanaf dat moment was het Anton wel duidelijk dat dit was veel te gevaarlijk was voor iedereen. En zo kwam er een einde aan dit Rips korfbal avontuur.



Op deze luchtfoto van De Rips (circa 1950) worden de verschillende speel- en oefenterreinen door de jaren heen aangegeven.

1 1946 Het eerste korfbalveld op de huidige plek van de kerk.

2 1950 Het korfbalveld achter het voetbal terrein. Tot ca 1970 was dit voetbalveld ook het jaarlijkse kermisterrein.

3 1962 Het voetbalterrein aan de Oploseweg. Ook bij de heropricting in 1967 werd hier nog enkele jaren gespeeld.

4 ca 1969 Het terrein tussen oude school en de pastorie.

5 ca 1970 Het terrein Kruisberglaan 11 eigendom van familie Van der Heijden.

6 1979 Sportpark Blaarpeelweg.

¹ Verhaal verteld door Anton Koenen tijdens een interview met Bernard Ploegmakers en Wim Huvenaars januari 2018.

Het duurde tot 1962 voordat de korfbalclub gebruik kon maken van sanitaire voorzieningen. In dat jaar kreeg de voetbalclub van De Rips, Fiducia, een nieuw voetbalveld aan de Oploseweg. En bouwde hier meteen een nieuw clubhuis. De korfbalclub mocht met thuiswedstrijden ook gebruik van maken van het voetbalveld. Als tegenprestatie moesten ze het clubhuis schoonhouden.



◀ *De laatste hand wordt gelegd aan het schoonmaken van het nieuwe clubgebouw. Helmondsche Courant 14 juni 1962.*

Eind jaren 50 begin 60 werden verschillende kampioenschappen binnengehaald.



▲ *Korfbal R.K. Sportlust Rips met vaandel op het voetbalterrein aan de Oploseweg. Staand v.l.n.r.: Jo van de Weijer, Nellie van den Akker, Lenie Beckers, Corrie van Doren met blauw-wit vaandel. Midden v.l.n.r.: Jo van Leuken, Wilhelmiën de Kleijn, Ciska Smolders. Voor v.l.n.r.: Thea van de Weijer, Riek Smolders, Miet Beckers met bloemen, Maria van Bakel en Truus Beckers.*



◀ *Staan v.l.n.r.: Jo van Leuken, Riek Smolders, Thea van de Weijer, Jo van de Weijer, Nellie van den Akker, Truus Beckers en Corrie van Doren leidster. Midden v.l.n.r.: Tonnie van Leuken, Ciska Smolders en Maria van Bakel. Voor v.l.n.r.: Marietje Smolders, Tonia van Bakel (achter de beker), Lenie Beckers en Els van den Heuvel.*

▶ *Staan v.l.n.r.: Thea van de Weijer, Els van de Heuvel, Tonnie van Leuken, Corry van Doren, Wilhelmiën de Kleijn, Cisca Smolders en Leny Beckers.*

Voor v.l.n.r.: Gerrie Smolders, Marietje Smolders (beker), Jo van de Weijer (beker), Jo van Leuken Maria van Leuken en zittend Tonia van Bakel.



Ondanks alle goede resultaten werd de korfbalclub Sportlust in 1965 opgeheven. Waarschijnlijk omdat er te weinig nieuwe jonge leden bijkwamen en de spelende teamleden de leeftijd hadden om te trouwen en dan vaak uit De Rips vertrokken. Het duurde enkele jaren voordat er weer initiatieven werden ondernomen om een nieuwe korfbalclub op te richten.

De heroprichting in 1967 en de eerste jaren.

Bij de heroprichting van de korfbalclub kwam deze tot stand als onderdeel van de voetbalclub SV Fiducia. Mede door de grote inzet van kapelaan Snijders. De nieuwe club begon met één aspiranten en twee juniorenteams. De nieuwe korfbalclub was een gemêleerde groep van meisjes uit de dorpskern en uit boerengezinnen. Bij de club speelden meisjes die nog lid waren geweest van Sportlust. Pas na 1972 kwam er een seniorenteam bij. Het clubtenue was een witte rok en donkerblauw shirt met lange mouwen. De eerste tijd waren dit velours shirts die in de zomertijd erg warm waren. Om dezelfde kleur shirt te houden werden ze na de wedstrijd verzameld en door een iemand gewassen.

De eerste jaren werden wedstrijden op de velden van het voetbalterrein aan de Oploseweg gespeeld. Maar na enkele jaren werd de club weer zelfstandig want ze voelden zich stiefmoederlijk behandeld door de voetbalclub. Als eerste werd in 1969 uitgeweken naar een klein terrein tussen de oude school en de pastorie. Later was Hein van der Heijden zo gastvrij om een weiland beschikbaar te stellen voor de trainingen en wedstrijden. Vanwege het gevaarlijke kruispunt kwamen de aspiranten en later de pupillen uit de dorpskern samen bij Eijsbouts en staken dan gezamenlijk over.

Voor de uitgaande wedstrijden werd soms een busje gehuurd of men ging met enkele auto's. De vader van Petra van Zeeland, Frans, had een auto waarvan het stuur aan de rechterkant zat. (Engelse auto) Als Petra de auto meenam naar een uitwedstrijd, dan wilde Petra Teunissen altijd vooraan zitten, want dan leek het net of zij de auto bestuurde.

► *Junioren-kampioen 1970. Staand v.l.n.r.: Petra van Zeeland trainster, Loes van den Berg, José van den Akker, Marijke van Bakel, Veronie van der Weijst, Rozemarie Ploegmakers, Anne-Mieke Bisseling, Hedwig van den Heuvel, Riekje Herpers. Onder v.l.n.r.: Emmy Baltussen, Margon van den Broek, Hermien van den Berg, Lizette Klaus en Annie Peters.*



In mei was de veldcompetitie afgelopen. Wel organiseerden Deurne-Zeilberg, Venhorst, Oeffelt IJsselstein en Velden in juni en augustus toernooien. Meerdere teams namen hier jaarlijks aan deel en soms werd een beker mee naar huis gebracht.

Ook de Nederlandse Dames Korfbal Bond (NDKB) organiseerde jaarlijks een Bondstoernooi op 2e Pinksterdag in Veldhoven. Met meerdere teams werd met veel plezier aan deze toernooien deel genomen. Vanwege ruimtegebrek in Veldhoven, werd later uitgeweken naar andere plaatsen.

► *Pinkstertoernooi in Veldhoven w.s. 1970. V.l.n.r.: Loes van den Berg, Veronie van der Wijst, Lizette Klaus, Hannie Ploegmakers met beker(tje) en José Klaus. Onder v.l.n.r.: Annie Peters, Petra van Zeeland, onbekend en Hedwig van den Heuvel.*



Tons Schoonwater en Margriet Verberk-van Delft hebben mooie herinneringen aan het bondstoernooi wat jaarlijks op 2^e pinksterdag gehouden werd in Veldhoven. Dat was het korfbalhoogtepunt van het jaar. Met de hele vereniging in de bus 's morgens vroeg naar Veldhoven, wat toen nog een hele wereldreis was. We speelden daar dan tegen clubs waar we nog nooit van gehoord hadden.

Ook de wedstrijd tegen het eveneens onbekende "OMHOOG" uit Borkel en Schaft. Dimphy van der Burgt was net in balbezit toen de scheidsrechter op zijn fluitje blies voor waarschijnlijk een overtreding van onze kant. "Omhoog" was het enige wat hij zei. Dimphy keek ons even aan en gooide vervolgens de bal, omhoog. Dit leverde natuurlijk de nodige hilariteit op en er was weer een leuke herinnering gemaakt.

Na 1974 zette het bestuur in op groei van de club. Vooral jonge kinderen waren zeer welkom. Korfbal was populair bij meisjes want de club groeide flink in deze jaren. Waren er in begin jaren zeventig nog maar 3



teams, eind jaren zeventig was dit gegroeid naar 3 pupillen, 3 aspiranten, 2 junioren, 2 senioren en 1 recreanten team. De recreanten speelden 1x per maand en de eerste jaren werden ze getraind door Toon van de Weijer uit De Rips. Het doel was vooral sportief bezig zijn. In 1979 werd het 100^e lid ingeschreven.

◄ *Microkampioenschap senioren 1 in februari 1979. Staand v.l.n.r.: Wil Hulshorst, Lizette van Vonderen, Hannie Keunen, Tons Schoonwater en Margriet van Delft. Voor: Anita van den Berg, Marie Louise Schoonwater, Petra Ypma en Petrie van Bakel.*

De wedstrijden en trainingen lagen gewoontegetrouw in de wintermaanden januari en februari stil. Maar vanaf het najaar 1974 speelden de senioren en junioren de eerste wedstrijden microkorfbal in sporthallen. Later gingen ook de aspiranten en pupillen aan deze wedstrijden deelnemen. Het senioren- en pupillenteam werden beiden in februari 1979 microkampioen.



◀ *Pupillen 2 waren in 1979 de ongeslagen kampioen in de zaalcompetitie. Staand achteraan leidsters Toos Willems-Janssen en Riena Smolders. Staand v.l.n.r.: Ellen Kuijpers (A), Dimphy Kuijpers (B), Lia Peters, Jolanda Willems, Ivonne van der Heijden, Ingrid van den Akker. Onder v.l.n.r.: Jeannet Bellemakers, Krientje Kroon, Jolanda Weijers, Cindy Willems, Hilde Beckers (H) en Ingrid van Tiel.*

10-Jarig jubileum 1977.

Op 18 juni 1977 werd herdacht dat 10 jaar geleden de korfbalclub Fiducia was heropgericht. Tevens werd het 30-jarig jubileum gevierd met de namen RKW KIK Sportlust en Fiducia. Om dit feest financieel rond te krijgen, gingen de korfbalspeelsters rond met speciaal gemaakte bekers die verkocht werden. Voor de clubleden wordt er een feestavond georganiseerd. De dag was extra feestelijk want de junioren waren ook kampioen geworden. Tijdens de receptie werd het team ook nog een extra in het zonnetje gezet.



► *De blauwe beker van Leny Veldpaus-Beckers zoals deze voor het jubileum gekocht konden worden.*

◀ *Voorzitster Corrie van Delft ontving de felicitaties van pastoor Jansen. Naast Corrie van Delft, Gerda Manders en Jose van den Akker.*

Op zondag 24 juli 1977 werden onderlinge wedstrijden gespeeld door de oud-club-leden van KIK, Sportlust en Fiducia op het terrein van Van der Heijden.



◀ Oud-leden van K.I.K. en Sportlust. Staand v.l.n.r.: Cisca van Bakel- van den Broek, Tinie van de Cruijzen-van Doren, Corry Beckers-van Bakel, Nelly Stevens-van der Hulst, Marietje Winckens-van Doren, Anneke Arts-van der Pol en Rie Damen-Hagenaars.

Gehurkt v.l.n.r.: Tonia van der Linden-Braks, Annie Beekhuizen-van Doren, Nelly Willems-van der Ven, Nelly Thomassen-van den Akker en Thea van Gerwen-van de Wijer.

▶ Gespeeld bij Sportlust staat v.l.n.r.: Toos van Loon- de Kleijn, Riek van den Heuvel-Smolders, Truus Rovers-van der Pol, Miet Kroef- Beckers, Jo Vogels- Klaus, Lenie Veldpaus- Beckers en Cisca Donkers-Smolders. Gehurkt v.l.n.r.: Gerrie van Lankveld-Smolders, Jo van Gerwen-van de Weijer, Wilhelmiën van Bakel- de Kleijn, Hermien van den Berg en Truus van Bommel-Beckers.



◀ Gespeeld bij Sportlust en Fiducia staat v.l.n.r.: Nelly Looymans-van den Akker(wit), Gerda van de Heide-Klaus, Petra van Helmond-van Zeeland, Nelly Brzoskowski-van den Heuvel, Tonnie van de Oever-Smolders, Wilhelmiën van Bakel-de Kleijn, Jo van Laarhoven-van den Broek, Petra Flipsen-van der Burgt en Elly van den Broek-Klaus. Gehurkt v.l.n.r.: José van der Aa-Klaus, Mieke Bisseling-van Bakel en Ricky Vogels-Ploegmakers.



Extra financiering en opleiding.

Van de contributie alleen kon een sportclub niet overleven. Daarom werd er jaarlijks een donateursactie gehouden onder de Ripse mensen. Er werden ook andere vormen van inkomsten bedacht zoals vlooiemarkten, enveloppenacties en bloemen verkoop.



◀ *De avondzesdaagse in 20 september 1975 met korfbalspeelsters op de schouders van oud prinsen. Boven v.l.n.r.: Petrie van Bakel, Marie-José van der Leeuw, Margriet van Delft en Marie-Louise Schoonwater. Staand v.l.n.r. Harrie Verstraten, Harrie Schoonwater, Arie van der Ven en Harrie van der Heijden.*

In samenwerking met de voetbalclub Fiducia werd er in de jaren zeventig een avond-zesdaagse gehouden in de Viersprong. Er werd op hometrainers

gefietst ten bate van beide clubs. Een aantal Ripse en andere ondernemers sponsorden een tweetal fietsers dat een koppel vormde en voor hun bedrijf uitkwam. Wie het snelst fietste op de tijdsklok kon hier mee punten verdienen. De toeschouwers in de zaal konden geld inzetten op diegenen waar van men dacht dat die zou winnen. Al het geld dat werd inzet ging naar de organiserende verenigingen. Met de micro-competitie 1983-84 sponsorden de families Schoonwater en Van de Kerkhof de nieuwe trainingspakken en shirts. Ook Harrie van der Heijden en de Rabobank sponsorden nieuwe trainingspakken.

► *Het showen van de nieuwe kleding. Staand v.l.n.r.: Harrie Schoonwater, Sandra van den Akker, Anita van den Berg, Margriet van Delft, Franka van Bakel, Marjo Willems, Tons Schoonwater, Petra Ypma, Ingrid Keunen, en Tonny Schoonwater-Wijnhoven en Frans Fleurkens trainer. Onder v.l.n.r.: Sofia Willems, Yvonne Wijnhoven, Ansje van der Linden, Sjan Stevens en Wietske Ypma.*



Om hogerop te komen moest de jeugd worden opgeleid en getraind. Petra van Zeeland behaalde samen met Hannie Ploegmakers in mei 1970 het trainsterdiploma. Petra werd trainster van de junioren en



senioren. Later volgden meerdere leden van de club een opleiding voor jeugdtrainer zoals Veronie van der Weijst, Margon van den Broek, Hedwig van den Heuvel, Gerda Manders, José van den Akker. Margriet van Delft en Ingrid Keunen volgden ook de opleiding voor scheidsrechter. Elk team kreeg een coach/leidster die alles regelde.

- ◀ *Diploma jeugdkorfballeider van Hannie Ploegmakers 1970.*
- ▶ *Een jeugscheidsrechter batch.*



*Een verhaal verteld door Margriet van Delft en Tons Schoonwater. Het was op een zondag in de jaren zeventig. Er stond een wedstrijd voor Fiducia 1 op het programma op de gebruikelijke aanvangstijd van 11.00 uur op het korfbalveld aan de Kruisberglaan. Zoals altijd werd er weer flink gestreden door het gehele team totdat Rikie (Knijnenburg)-Herpers het rond 12.15 uur (de wedstrijd zou om 12.20 afgelopen zijn) wel welletjes vond. Ze richtte de memorabele woorden tot de scheidsrechter. **“Skeits, kande gei nie affloiten. Ik moet nar hois want minne soep wurt kaaw”**. Zowel scheidsrechter als wij speelsters, hadden natuurlijk de grootste lol om deze mooie woorden van ons Riek. Wat we ons ook nog goed herinneren is dat Rikie altijd heel warm gekleed aan de wedstrijd begon net als vriendin Anny (van Dijk-Peeters). Rikie trok meestal wel een paar coltruien onder de korfbaltrui aan als het onder de 30 graden was en Anny kwam stevast met haar 5 meter lange sjaal, zo’n 20 keer om haar hals gedraaid naar het korfbalveld en hield deze ook het liefst tijdens de wedstrijd aan.*

Een bijzonder team.

In 1974 stopte Petra van Zeeland als trainster en werd Jos Vos voor een korte periode trainer. Hij werd opgevolgd door André van Bergen die zowel de senioren- als het juniorenteam trainde. Met als resultaat dat de junioren in 1977 kampioen werden. In seizoen 1977-1978 worden ook de aspiranten kampioen. Hun leidster was Margriet van Delft. Ze werden kampioen met een totaalscore van ruim 100 goals. Uit deze beide teams gingen meisjes verder in het seniorenteam. Waarvan daarna Wil Hulshof de nieuwe trainer werd omdat André van Bergen vanwege lichamelijke klachten stopte. Dit werd een zeer succesvol team dat meerdere kampioenschappen behaald.



▲ *Junioren 4^e klasse G kampioen 1977. Foto opname Mr. Hertsigstraat. Staand v.l.n.r.: Hannie Keunen, Karin van der Weijst, Leonie Peters, Margon van den Broek, Tons Schoonwater, José van de Ligt, Rina Smolders en trainer André van Bergen². Onder v.l.n.r.: Anita van den Berg, Rieneke van der Hoff, Margreet van der Hoff, Arian van Delft, Doreen Linders, Marie-José van der Leeuw en Catherine van den Heuvel.*



◀ *1978 Aspiranten 2 kampioen staand v.l.n.r.: Ria van der Heijden, Wietske Ypma, Helgie Verwegen, Anja Thomassen, Marian van Vonderen en trainster Margriet van Delft. Onder v.l.n.r.: Irene Schoonwater, Margret de Kleijn, Anita van den Berg, José Ypma, Marjo Willems en Meriam Logtens.*

² Trainers van de senioren/junioren. André van Bergen 1976-1978, Wil Hulshorst 1978-1982, Gé Krommenhoek 1982, Frans Fleurkens 1983-1985, Ben Demilt 1986, Loek Kroon 1986-1988, Alf van de Ende 1988-1990, Frank Rijkers 1990, Piet van Eerenbeemt 1991-1993 en John Martens 1994-2000?.

In seizoen 1978-1979 werden de senioren kampioen in 3^e klasse F en daarmee promoveerden ze naar de 2^e klasse. Tijdens de receptie gaf de fanfare een serenade



◀ *Een actiefoto in de gewonnen wedstrijd tegen BDK 8-1 uit Bakel. Fiducia met donker shirt in de aanval. Met nog twee wedstrijden voor de boeg stond al vast dat ze kampioen zouden worden. Helmonds Dagblad 20 april 1979.*



▲ *Luisteren naar de serenade.*



▲ *Fanfare Concordia gaf een serenade aan winnend team.*

De opening van nieuwe sportpark aan de Blaarpeelweg was in augustus 1979. Vanaf seizoen 1979-1980 werden alle thuiswedstrijden daar gespeeld.

Een bijzondere prestatie van de senioren 1 was dat ze in januari 1980 opnieuw kampioen werden in de microcompetitie en promoveerden naar de 2^e klasse A van de NKB. Op 2 maart kregen ze uit handen van competitieleider de heer van Oekel, de beker uitgereikt.



▲ *Senioren kampioen 1980. Staand v.l.n.r.: Gerda Manders, Hannie Keunen, Tons Schoonwater, Petrie van Bakel, Margriet van Delft en Wil Hulshorst. Zittend v.l.n.r.: Emmy Baltussen, Anita van den Berg, José van den Akker, Hedwig van den Heuvel en Margon van den Broek.*

In de veldcompetitie speelden de senioren pittige wedstrijden, want ze kwamen toen uit in de 2^e klasse C. Na zware wedstrijden werden ze op 20 april voor de 2^e keer achter elkaar kampioen en promoveerden van 2^e klasse C, naar de 1^e klasse.



▲ *Senioren kampioen 1980 Staand v.l.n.r.: José van den Akker, Emmy Baltussen, Marie-Louise Schoonwater, Margon van den Broek, Gerda Willems-Manders, Tons Schoonwater, Lizette van Vonderen en Wil Hulshof trainer. Onder v.l.n.r.: Margreet van der Hoff, Margriet van Delft, Anita van den Berg, Petra Ypma, Petrie van Bakel en Hedwig van den Heuvel-van den Heuvel.*

Helaas werden dat seizoen niet de beste wedstrijden gespeeld want ze degradeerden ze naar de 2^e klasse. In 1983 kreeg het senioren- en juniorenteam Frans Fleurkens als nieuwe trainer. En het team bleef op héél hoog niveau spelen.

In 1987 waren de senioren in staat om naar de overgangsklasse te promoveren. Tevens zag het seniorenteam weer kans om het kampioenschap te behalen en terug te keren naar de 1^e klasse in de zaalcompetitie. Een jaar later werd op 28 mei 1988 de finalewedstrijd van het district Oost-Brabant tussen Someren-Heide en Fiducia 1 gespeeld. Fiducia verloor deze jammer genoeg met 4-3.

Enkele teamleden speelden uitzonderlijk goed zodat Tons Schoonwater en Franka van Bakel werden uitgenodigd om aan voorbereidende selectiewedstrijden deel te nemen voor de districtskampioenschappen van 9 maart 1985. Tons speelde meerdere jaren in het districtsteam en ook Margriet Verberk-van Delft speelde twee jaar hierin. Ook in 1986 waren er kampioenschappen voor districtenteams waar Tons Schoonwater in mee speelde.

In 1991 speelden de senioren 1 in de Overgangsklasse. Bij de wedstrijd voor de bekerfinale speelden ze tegen een club in de hoofdklasse. Helaas werden ze uitgeschakeld voor de verdere bekerfinale.



▲ *Kampioen in 1993 Staand v.l.n.r.: Jacqueline Willems, Petra Ypma, Tons Schoonwater, Piet van Eerenbeemt, Nicole Heesmans, Margriet Verberk-van Delft. Gehurkt v.l.n.r.: Monique van Gerwen, Jessica Gloudemans, Nathalie van den Akker (H). Mist Ingrid Keunen op de foto.*

Op 26 maart 1995 werden de junioren dames regio Helmond, Nederlands kampioen. Namens Fiducia deden ook Kim Manders en Margrit van Kempen mee. In 1997 werden de senioren 1 kampioen en ze gingen weer naar de promotieklasse.



▲ Staand vlnr: Tonny Schrama-Saris begeleidster, Eveline van Kempen, Wendy de Groot, Kim Manders, Sandra Gerrits, Lilly Smolders en Gerrit Ermens sponsor Rabobank. Onder vlnr: John Martens trainer, Margrit van Kempen, Joke Bisseling, Maria Bisseling, Ina Schrama en Toos Willems-Janssen begeleidster.

In 1998 speelden Tons Schoonwater en Ingrid Keunen hun laatste wedstrijd. Vele senioren speelden al jarenlang korfbal en vormden samen een hechte club die op elkaar was ingespeeld. Maar toen er niet telkens van onderaf nieuwe leden bijkwamen werd het steeds moeilijker het hoge niveau te handhaven.

Vele kampioenschappen in de jaren 80.

Elk jaar begonnen alle teams weer onder leiding van trainers(sters) en leidsters hun wedstrijden met als doel wedstrijden te winnen en kampioen te worden. Hieronder een serie foto's met junioren, aspiranten en pupillen die in deze periode kampioen werden.



◀ Aspiranten 1 kampioen seizoen 1979-1980. Staand v.l.n.r.: Bertie Braks, Caroline van der Hulst, Ria van der Heijden, Irene Schoonwater, Astrid van Bakel en leidster Margon van den Broek. Onder v.l.n.r.: Veronica van der Hoff, José Ypma, Helgie Verwegen, Anja Thomassen, Sandra van Bakel.

► Pupillen 1 werden in 1981 kampioen. Staand v.l.n.r.: Petra Ypma leidster, Jolanda Weijers, Monique van Gerwen, Krientje Kroon, Ingrid Litjens, Ingrid vd Akker, en Bertie Braks leiding. Onder v.l.n.r.: Jacqueline Willems, Bernadette van den Berg, Ellen Kuijpers, Angela van de Akker, Janet Bellemakers.



◀ Pupillen 2 werden in 1981 kampioen. Staand v.l.n.r.: Meranda van der Heijden, Nicole Beckers, Helmie Beckers, Jolanda Weijers en Toos Willems-Janssen leiding. Onder v.l.n.r.: Sandra Verstraten, Aafje Kroon, Helma van den Berg, Bernadette van den Berg, Suzanne van der Hoff.

► Aspiranten 2 kampioen 1982 v.l.n.r.: Petra Ypma leidster, Yvonne van Haren, Leonie Braks, Frankie Braks, Hilde Beckers en Anita van den Berg leidster. Onder v.l.n.r.: Lian van de Weijer, Jacqueline Willems, Angela van den Akker (P), Monique van de Boogaard en Yvonne van der Heijden.





◀ *Fiducia Junioren 1 kampioen in klasse junioren B 1985. Staand v.l.n.r.: Ansjé van der Linden, Franka Peters, Marjan van den Boogaard, Franka van Bakel, Petra Ypma, Lizette van Vonderen, Loes van Bakel, Marja Gelden, Bertie Braks en José van den Akker (leidster). Onder v.l.n.r.: Ria Verwegen, Sophia Willems, Marian van den Berg, Marian Vogelzangs, Marion Willems en Anjo Keunen.*

► *De pupillen werden in 1986 kampioen. Staand v.l.n.r.: Martha Huvenaars, Peggy Weijers leiding, Anke Snijders, Eveline van Kempen, Bianca Willems, Hanneke Huvenaars (voor), Riena Smolders leiding en Marian Romme. Onder v.l.n.r.: Esther Weijers, Maria Bisseling, Margrit van Kempen, Neeltje Huvenaars, Petra Verheyen en Karin Peters.*



► *De recreanten wonnen nooit een kampioenschap, maar speelden in andere teams vaak op hoog niveau. Foto 1984-1985. Staand v.l.n.r.: Joop Jansen trainer, Rina van den Heuvel-Smolders, Sylvia Beunen-van der Rijt, Toos Willems-Janssen, Wilhelmiën van der Heijden-Litjens, Joke Smolders-Selten, Christien Derks-Gerrits en Maria Weijers-Van Leuken. Voor: Toos Willems-van de Laar, Nellie Brzoskowski-van den Heuvel, Addie Verheggen-van Bakel, Mieke Bisseling- van Bakel en Ria van Bakel-Kuypers. Liggend: Mieke van den Akker-Aarts.*

Het 40-jarig jubileum.

Tussen alle kampioenschappen door werd op 27 en 28 juni 1987 het 40-jarig jubileum gevierd. Voor de kleintjes werd een speurtocht door het bos en opdrachten en spelletjes georganiseerd. Op zaterdag was er een aangepast programma voor de leden. Na de H. mis was er een receptie die samen werd gehouden met de senioren voor hun promotie naar de overgangsklasse.

Op zondag werd een toernooi georganiseerd waar leden en oud-leden in wedstrijden tegen elkaar streden.

► *De feestcommissie die deze heugelijke dag organiseerde.*



◀ *Voor de wedstrijden korfinspectie.*



Ook in 1987 en 1989 behaalden meerdere teams een kampioenschap.

► *Aspiranten 2 B klasse seizoen 1986-1987 kampioen zaalcompetitie Sporthal D'n Eik. Boven v.l.n.r.: Eveline van Kempen, Lia Peters, Sandra Gerrits, Christa Bisseling en Martha Huvenaars. Onder v.l.n.r.: Nicole Heesmans, Cindy Willems, Karin Peters (boven), Ineke Ermers en Jessica Gloudemans.*



► In 1989 zijn de pupillen kampioen in zowel de zaal- als veldcompetitie geworden. Leiding achter v.l.n.r.: Sjan Stevens, Toos Smolders, Silvi Beunen. Midden v.l.n.r.: onbekend, Margrit van Kempen, Annebel van de Kerkhof, Janneke van de Einden, Jacqueline Derks, Fanny Schrama, Lilly Smolders, Debora van de Kerkhof, Erika Schrama. Onder v.l.n.r.: Kim Manders, Eefje Bisseling, Merel van der Aa en Petra Verheijen



◄ Juniorenteam kampioen 1989. Achterste rij v.l.n.r.: Mirjam Kuijpers, Henrieka van de Kerkhof, Harrie van den Akker trainer, Noortje Gerrits en Meranda van der Heijden. Vooraan v.l.n.r.: Wendy van den Heuvel, Rianka de Groot, Natalie van den Akker en Dréan Verwegen.

► Aspiranten kampioen 1989. Staand v.l.n.r.: Toos Willems-Janssen trainster, Ramona van de Kamp, Renate Brzoskowski, Neeltje Huvenaars, Ina Schrama, Eveline van Kempen, Karin Peters, Bianca Willems en Martha Huvenaars. Onder v.l.n.r.: Hilde Joosten, Ilse Joosten, Anke Snijders, Wendy de Groot en Maria Bisseling.





▲ In de jaren 80 en 90 gingen de korfbalspeelsters jaarlijks als bruidjes mee op bedevaart naar Beauraing. Dat was 's morgens met de bus vertrekken en in de avond weer terug. Men woonde daar één of twee Heilige missen bij. Achterste rij v.l.n.r.; Marieke Peeters, Hanneke Huvenaars, Kim Manders, Margrit van Kempen, Monique Ploegmakers, Sabine Ploegmakers, Miriam Peeters, Manuela Poels, Loes Manders, Angela Jansen en Joke Bisseling. Vooraan; Erika Schrama, Janneke van de Einden, Dimphy Kuijpers, Willeke Peeters, Maria Bisseling, Brendy van den Akker, Marjan van de Ven, Jolanda Peeters, Elisa Jansen, Winette van den Akker. Begeleidsters: Maria van Kempen-Vloet en Maria Bisseling-Fleuren.

De jaren 90.

Waren de jaren zeventig van groei, de jaren tachtig van consolidatie. In de begin jaren negentig kwam er al een langzame teruggang van pupillen en aspiranten in beeld. Wel werden er nog verschillende kampioenschappen behaald.

► In 1990 werden de aspiranten 1 kampioen zaalcompetitie. Trainster Jacqueline Willems. Staand v.l.n.r.: Jacqueline Willems leidster, Fannie Schrama, Ramona van de Kamp, Neeltje Huvenaars, Ilse Joosten en Hilde Joosten. Onder v.l.n.r.: Dimphy Kuypers, Lilly Smolders, Eefje Bisseling, Kim Manders en Margrit van Kempen.





◀ In 1991 zijn de aspiranten 1 weer kampioen zaalcompetitie en ook de veldcompetitie. Staand v.l.n.r.: Fanny Schrama, Margrit van Kempen, Hilde Joosten en Neeltje Huvenaars. Onder v.l.n.r.: Ramona van de Kamp, Lilly Smolders, Jacqueline Willems trainster, Eefje Bisseling en Ilse Joosten.

► Pupillen kampioen 1991. Staand v.l.n.r.: Ramona Poels, Brendy van den Akker, Silvia Beunen trainster, Sabine Ploegmakers, Monique Ploegmakers (H), Toos Smolders trainster en Monique Ploegmakers (A). Onder v.l.n.r.: Mirjam Peeters, Jolanda Peeters en Manuela Poels.



◀ In februari 1992 worden Junioren-kampioen in zaalcompetitie. Staand v.l.n.r.: Sofia Willems trainster, Bianca Willems, Neeltje Huvenaars, Fanny Schrama, Eveline van Kempen en Wendy de Groot. Onder v.l.n.r.: Lilly Smolders, Maria Bisseling, Margrit van Kempen en Ina Schrama.

► Ook de pupillen worden in 1992 kampioen zaalcompetitie. Staand v.l.n.r.: Brendy van den Akker, Silvia Beunen trainster, Miriam Peeters, Marian van de Ven, Sabine Ploegmakers, Toos Smolders trainster, Monique Ploegmakers(A) en Diana Jansen. Onder v.l.n.r.: Mariëlle van der Hoff, Linda van den Broek, Manuela Poels, Loes Manders en Jolanda Peeters.



Heel bijzonder was het mono-team dat in seizoen 1993-1994 driemaal kampioen werd. Namelijk op 30 oktober 1993 veldkampioen, 19 februari 1994 zaal kampioen en op 18 mei 1994 weer veldkampioen.

◄ De Mono's kampioen in 1993. Staand v.l.n.r.: Toos Smolders, Silvia Beunen trainsters, Marieke de Wit, Mariëlle van der Hoff en Linda Jansen. Onder v.l.n.r.: Loes Manders en Yvonne van den Heuvel.

Laatste moeilijke jaren.

Het werd echter steeds moeilijker nieuwe jonge leden te vinden. In het seizoen 1992-1993 waren er dan ook nog maar 2 seniorenteams, 2 aspiranten en 1 mono team. En jaarlijks werd dat steeds een beetje minder. Men probeerde de club wel aantrekkelijker te maken door onderlinge competities met strafworpen en een schutterskoningin te vieren met een beker. Maar helaas bleef de aanwas ver achter. Fiducia deed oproepen om zowel nieuwe leden van De Rips als Vredepeel te werven.

De laatste voorzitter Maria van Kempen-Vloet vertelde: "Daarnaast de hoge kosten, Fiducia deed op twee fronten mee, de winter- en de zomercompetitie. Hierdoor moesten er dubbele contributiegelden geïnd en afgedragen worden aan de korfbalbond. Dit vonden diverse leden inmiddels te gortig worden. Toen ook alle oproepen om extra bestuursleden en scheidsrechters op niets uitliepen werd door het laatste bestuur(tje) met zéér grote pijn in hun Fiducia-hart besloten om de korfbalclub Fiducia in De Rips op te heffen. Dit was na het seizoen 1999-2000".

Om Toos Willems- Janssen te bedanken voor al het werk wat ze jarenlang verrichtte voor Fiducia werd zij thuis opgehaald door koetsier Piet van Delft en naar het clubhuis gereden van Fiducia aan de Blaarpeelweg.

Hier werd zij extra onthaald en in het zonnetje en de bloemetjes gezet voor al het werk wat zij betekent heeft om vooral de jeugd op te leiden en samen plezier hebben voor de korfbalwedstrijden.



▲ *Toos Willems-Janssen te midden van de jeugdige speelstertjes. V.l.n.r.; Marloes Schepers, onbekend, Yvonne Kolsters, Lucy Gommers, Toos Willems-Janssen, Mieke Herpers en Daniek van der Burgt.*

Toon van de Weijer, 26 jaar korfbal scheidsrechter en trainer.

Toon werd op De Rips in 1935 geboren als zoon van Johannes van de Weijer en Johanna van de Laar. Toon en zijn broers waren lid van de Handboogvereniging De Batavieren in De Rips waarvan vader Hanneske de oprichter en heel lang de nester was geweest.

◀ *Toon van de Weijer.*

Zijn 2 zussen waren rasechte korfbalsters. Op 20-jarige leeftijd in 1955 voelde Toon zich ook aangetrokken tot de korfbalsport en ging samen met zijn broer Johan op scheidsrechter en trainer cursus in Sint-Oedenrode bij de Brabantse korfbalbond N.D.K.B. Na het behalen van zijn scheidsrechter en trainersdiploma ging Toon de dames korfbalclub uit Landhorst trainen. Ook bij de club J.E.S uit Venhorst was Toon vele jaren actief.

Het korfbal veld was vroeger ingedeeld in 3 vakken van elk 15 meter lengte. Het spel was dikwijls heftig maar Toon had er weinig moeite om de vrede te bewaren op het veld. Echter die ene keer in Venhorst was hij de speelsters niet meer de baas door de verwensingen, brutaal en scheldend optreden zodat Toon zich genoodzaakt voelde om de wedstrijd te staken.

Toon was een tijdje scheidsrechter in De Rips o.a. het korfbalterreintje achter het voormalige voetbalveld waar nu het molenaarsbedrijf van de firma Fransen –Gerrits gevestigd is. In 1979 werd het nieuwe sportpark aan de Blaarpeel betrokken waar Toon tot 1981 trainer was van de recreanten Fiducia. Hierna stopte Toon na 26 jaar korfballeven en kon hij zijn wedstrijdfluit en scheidsrechter shirt voorgoed opbergen in de kast. Heel bijzonder was dat in mei 1982 tijdens de scheidsrechtervergadering van de NDKB te St Oedenrode Toon van de Weijer de zilveren bondsspeld kreeg opgespeld door bestuurslid mevr. Sins-Blijlevens. Dit was voor het feit dat Toon 25 jaar onafgebroken als scheidsrechter had opgetreden. Een prachtig resultaat.

▶ *Zwart scheidsrechter shirt met witte kraag en geel embleem van Toon van de Weijer.*



Bronnen:

Helmondse courant: 1960 – 1994

Eindhovens Dagblad: 1994 – 2000

Boerinnenbond; notulenboek 1939-1964

Archief Korfbalclub Fiducia

Archief Voetbalclub Fiducia

Korhoen 1972-2000

Gesproken of mailcontact met; Nellie Thomassen-van den Akker, Toon van de Weijer, Petra van Helmond-van Zeeland, Corry Beckers-van Bakel, Sofia van Bakel-Willems, Arian Bukkems-van Delft, Wim Huvenaars, Betsy Joosten-van Dijk, Nicole Franssen-Heesmans, Maria Bisseling-Fleuren, Nellie Stevens-van der Hulst, José Jansen-van den Akker, Tonny Schrama-Saris, Herman Gommers, Tons Schoonwater, Margriet Verberk-van Delft, Ad Kuijpers, Angela Ploegmakers, Monique Ploegmakers

Foto's; Korhoen, Toos Willems, Hannie Ploegmakers, Petra van Helmond-van Zeeland, Maria van Kempen-Vloet, José Jansen-van den Akker, Angela Ploegmakers, Tons Schoonwater, Margriet Verberk-van Delft

Archief Gemert-Bakel: Luchtfoto

Deze nieuwsbrief kwam mede tot stand met behulp van Ben Beckers.

Deze nieuwsbrief kwam tot stand m.m.v.

Bernard Ploegmakers

☎ 0623901706

bploegmakers@hetnet.nl

Hannie Ploegmakers

☎ 0614911623

Secretariaat:

G.M. van Geffen

Ripsestraat 23a

5764PE De Rips

0493-599450

gmvangeffen@planet.nl

Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar over te maken op rekeningnr. NL24RABO0136131654 t.n.v. Heemkundekring D 'n Blikken Emmer o.v.v. naam en emailadres